

Vraag het aan Morya**Probeer niet langer aan de verwachtingen te beantwoorden**

“Heel veel in het leven wordt moeilijk omdat je het wil laten passen in het leven van anderen, en dan ga je de mist in.

Dat betekent dat je dan niet ziet waar je mee bezig bent omdat je het zo geleerd hebt en verondersteld wordt het zo te doen. Omdat anderen zeggen dat je het zo moet doen, en noem maar het hele lijstje van verwachtingen die mensen - te beginnen bij je ouders, je broers, je zussen, je man, je vrouw ... - tegenover jou hebben gehad en hebben uitgedrukt en waar je niet aan hebt kunnen beantwoorden.

Want als zij iets zien in jouw leven, is dat vaak vanuit hun eigen zelf, omwille van zoveel duizenden redenen die er kunnen zijn om iets te verwachten van een ander.

De werkelijkheid is dat iedereen zichzelf moet leren worden en tot uitdrukking moet leren brengen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jij en de anderen’) ©Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 277

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


